

## (VER)KOPER IN BEELD

*Namen:* Erwin van Dijk, 45 jaar, directeur/eigenaar Van Dijk Multiservice. Sandra van Dijk, 38 jaar, gelukkige huisvrouw en Miss Westfriesse Folklore 2010. Inge (15), Sara (14), Bente (6) en Emiel (5).

*Woonplaats:* De Gouwe.

*Jullie hebben recent je huis verkocht en een nieuw huis gekocht via Klaver Makelaardij. Tevreden? Ja, we zijn heel tevreden. We hadden een mooi huis in de verkoop in Aartswoud dat binnen twee maanden verkocht was. Een makkie dus voor Klaver. Maar bij de aankoop van deze boerderij in Hoogwoud hebben ze alles uit de kast gehaald. Geert, Marga en zelfs Cor. Een top team!*

*Hoe wonen jullie? Momenteel heel compact. De boerderij wordt helemaal naar onze zin verbouwd en daarom wonen we tijdelijk in het achterhuis. We hopen met kerst helemaal klaar te zijn.*

*Wat is de fijnste plek in huis? Mijn bed, zegt Erwin lachend (en je kantoor roept dochter Sara die op de achtergrond mee luistert).*

*Sandra denkt dat de nieuwe woonkeuken haar favoriete plek in huis gaat worden.*

*Hoe kun je de inrichting van jullie huis noemen? Authentiek. Bij voorkeur veel hout, in originele staat en in een boerderijstijl. Ook de kleuren van het huis worden authentiek op elkaar afgestemd. Veel boereengeel (mosterdgeel) en rood (ossenbloedrood).*

*Wat is het mooiste meubelstuk? Als je een fornuis een meubelstuk kunt noemen dan denk ik dat mijn nieuwe AGA fornuis daar dicht in de buurt komt, zegt Sandra. Voor Erwin is zijn handgemaakte bureau in klassiek Engelse stijl het mooiste meubelstuk.*

*Hebben jullie een gouden klus- of inrichtingstip? Zoek een goede aannemer, gebruik kwaliteit en neem de tijd.*

*Wat is jullie favoriete woondecoratie winkel? Eigenlijk geen. We halen onze spulletjes overal vandaan. Iedereen weet dat we van authentiek houden, dus krijgen we zo links en rechts wel eens wat, of we kopen*

*iets in een 2e hands winkel. Als het maar authentiek is en bij onze stijl past, maar dat doet het al gauw. Als ik dan toch een winkel moet noemen dan kies ik voor De Boet, zegt Sandra lachend.*

*Wat zijn de voordelen van het wonen op het platteland? Ruimte voor de kinderen om te spelen, de rust, veel dieren om je heen, één zijn met de natuur en genieten van de ondergaande zon.*

*En wat zijn de nadelen? Die zijn er niet, zegt Erwin direct. Na heel lang nadenken noemt Sandra het vele grasmaaien.*

*Wat is het grootste vooroordeel? Dat mensen vaak denken dat het anders ruikt op het platteland zegt Sandra. Het maakt Erwin daarentegen helemaal niets uit wat de mensen denken.*

*Hebben jullie nog woonwensen? Al onze wensen worden momenteel vervuld. Straks nog een knappe schuur, dan zijn we helemaal compleet.*