

KOPER IN BEEELD

Namen: Simco Riepstra, 43 jaar, mede-directeur/eigenaar van loonbedrijf No Limit BV, Christel Mes, 34 jaar, receptioniste bij autobedrijf Welman in Heerhugowaard, Sarah 6 jaar en Sim 3 jaar.

Woonplaats: Hensbroek

Jullie hebben recent je huis gekocht met Klaver als verkoopmakelaar. Tevreden?

Ja, super! Ik heb veel en vooral goed contact gehad met Geert. Toen dit huis te koop kwam was het voor ons beiden al snel duidelijk dat dit hem ging worden en dan begint het spel. We hebben uiteindelijk ook een groot deel van de inventaris van de vorige bewoners overgenomen; het was precies onze smaak. Nu moet ons andere huis nog worden verkocht – ja, die staat ook te koop bij Klaver. Ze zijn dus nog niet van ons af (geintje!)

Hoe gaan jullie wonen? In een prachtige, in 2000 nieuw gebouwde stolpboerderij onder architectuur van Maarten Koning, waar alles tot in detail is verzorgd. Een plaatje! 1100 m³ inhoud, 2200 m² grond, een prachtig bijgebouw, een zwembad en een serre.

Wat wordt de fijnste plek in huis?

Volgens Simco wordt dat de woonkeuken ("lekker eten en drinken met vrienden aan de keukentafel, met de tuindeuren open"). Voor Christel wordt dit de woonkamer met het mooie uitzicht naar de Wogmeer via de ramen bij de darsdeur.

Hoe kun je de inrichting van jullie huis noemen? "Overgenomen" zegt Simco lachend.

Christel vult aan door het te omschrijven als landelijk, in een Engelse stijl met roodtinten en ruitaccenten. Een warme sfeer!

Wat is (wordt) het mooiste meubelstuk?

De foto's en de fotolijstjes van de kinderen.

Gouden klus- of inrichtingstip?

Doe waar je goed in bent zelf, en laat dat wat je niet zelf kunt doen door gespecialiseerde vakmensen, zegt Christel. Simco beaamt dit volledig.

Favoriete woondecoratie winkel?

Internet en de bladen. Vooral in landelijke stijl.

Is er een meubelstuk of accessoire waar jullie aan gehecht zijn? Wij hechten niet zo aan meubilair of spullen in huis – wij hechten aan geluk en gezondheid. Geluk zit tussen je oren; geluk is het leven dat je leidt en de tijd die je maakt voor elkaar!

Voordelen van wonen op het platteland?

Rust en vrijheid. De uitzichten, de stilte, het vrije gevoel dat je ongezien in je eigen tuin kunt zijn.

Nadelen? Weinig. Je zit iets verder verwijderd van scholen en voorzieningen, maar ach...

Wat is het grootste vooroordeel van wonen op het platteland? Mensen denken vaak dat je woont in een achtergesteld gebied, waar de tijd is stil blijven staan. Wij laten ze dat dus maar lekker denken.

Hebben jullie nog woonwensen?

Dat we hier in goede gezondheid een mooie toekomst tegemoet gaan, samen met onze kinderen.



GELUK ZIT IN HET LEVEN DAT JE LEIDT!