



## “BOERS EN NIKS TE DOEN?”

*Namen:* Hans Kooij, 40 jaar, accountant en Serge Tegelaar, 38 jaar, applicatiebeheerder

*Woonplaats:* Winkel

*Hoe wonen jullie?* We hebben recent via Klaver een stolpboerderij uit 1908 gekocht.

*Wat is de fijnste plek in huis?* De loungehoek in de voormalige loopstal. Dit is een mooie, lichte plek met een fantastisch uitzicht op de tuin en de boomgaard.

*Hoe kun je de inrichting van jullie huis omschrijven?* Rustig modern. Veel zwart wit en ook veel bruin. Harige koeienhuiden op de grond en op de stoelzittingen. Maar ook hier en daar wat antiek en Chesterfield. En

een hele grote eettafel waar we met vrienden kunnen eten.

*Wat is het mooiste meubelstuk?* Voor mij is dat mijn kast, zegt Hans. Serge kiest voor het antieke hangoortafeltje dat hij van zijn moeder heeft gekregen.

*Hebben jullie een gouden klus- of inrichtingstip?* Ja, je moet lekker alles laten doen en er zelf zo min mogelijk bij zijn.

*Voordelen wonen op het platteland?* Vooral de rust en de ruimte. Als je na een drukke werkdag thuiskomt, dan gooi je direct alle stress van je af. Lekker tuinieren, de beesten eten geven en lekker rommelen in huis. Als je daarna vanuit de loungehoek de tuin in

kijkt, dan heb je het weldadige ontspannen gevoel van wonen op het platteland. En dat is bijna niet te beschrijven.

*Nadelen van het platteland:* Het is zo ver bij de stad vandaan. Je gaat niet zo snel gezellig shoppen of een terrasje pikken. Je moet hier zorgen dat je vriezer goed gevuld is, want ook voor een hapje eten buiten de deur moet je naar de stad.

*Zijn er vooroordelen bij wonen op het platteland?* Ja, mensen denken vaak dat het boers is en dat er niks te doen is op het platteland. Maar ze denken ook vaak dat als je een boerderij koopt je wel veel geld zult hebben. Heel vervelend.